

10 DAGEN VAN GEBED

voor het Tai Joean volk



Introductie tot de Tai Joean

Dag 1 – Werkende jonge volwassenen

Dag 2 – Verhinderd om te horen

Dag 3 – Vriendschapsdiscipelschap

Dag 4 – Volksboeddhisme

Dag 5 – Goede werken doen

Dag 6 – Van non tot christen

Dag 7 – Geestendokter tegenover God

Dag 8 – Maatschappelijk onrecht

Dag 9 – Gewonde mannen

Dag 10 – De lokroep van gemak

Verder bidden



10 DAGEN VAN GEBED

voor het Tai Joean volk

INTRODUCTIE TOT DE TAI JOEAN

Bedankt dat je meedoet met de voorbede voor het Tai Joean volk. Elke dag van 1 tot en met 10 april krijg je een email in de inbox met een stukje over de Tai Joean met gebedspunten.

Maar wie zijn de Tai Joean voor wie je gaat bidden?

De Tai Joean maken deel uit van de wijdere Tai etnische groep met gerelateerde talen, die wonen in Noord-Thailand, het oostelijke deel van Birma, Noord-Laos en de zuidwestelijke Yunnan provincie in China. De ruim zes miljoen grote bevolkingsgroep staat in Thailand bekend als het Noord-Thaise volk of zoals ze zichzelf noemen, de Konmuang. Het zijn voornamelijk boeddhisten, met onderliggende animistische geloofspraktijken, en ze hebben het evangelie al vele generaties niet aangenomen.



Ondanks het feit dat de eerste Tai Joean gemeentes zich ruim honderdvijftig jaar geleden begonnen te vormen, zijn vandaag de dag minder dan 1% van de Tai Joean christen. Ten dele komt dit vanwege de scheiding tussen de levens van de christelijke en boeddhistische Tai Joean. Vandaag de dag heeft de Tai Joean gemeente moeite met het bereiken van hun volksgenoten doordat ze weinig open deuren hebben bij de boeddhisten.

Een vruchtbare werkwijze die het Tai Joean team heeft ontdekt is het opstarten van Christelijke groepen door plaatselijke gelovigen samen met buitenlandse Christenen, die zodoende een positieve getuigenis hebben naar de boeddhisten.



BID

- **Bid** dat jonge volwassenen volgelingen van Jezus kunnen vinden die hun helpen in de vragen die ze hebben, zodat ze kunnen ontdekken dat de levende God erom geeft wie ze zijn en hoe ze leven.
- **Bid** dat jonge volwassenen tot levend geloof in Jezus komen.
- **Bid** dat jonge volwassenen worden begeleid om hun geloof te integreren met alle aspecten van hun leven.

10 DAGEN VAN GEBED voor het Tai Joean volk

WERKENDE JONGE VOLWASSENEN | DAG 1

Na ruim 150 jaar zendingswerk in Noord Thailand zijn er maar 0,4% van de Tai Joean christen. Dit vraagt om het herzien van de strategie en de werkwijze van de Gemeente. Veel Tai Joean gemeentes zitten vast in tradities waardoor ze geen effectieve stempel kunnen drukken op de snel veranderende maatschappij om hun heen. De grootste groep in de maatschappij zijn momenteel de 30-44 jarigen, en er komen steeds minder kinderen en steeds meer bejaarden. In de zeventiger jaren droegen 11 werkende volwassenen de financiële zorglast voor 1 bejaarde. In het volgende decennium zal die verhouding 2 werkende volwassenen op 1 bejaarde zijn. De maatschappelijke druk op mensen met een inkomen om een vergrijzende samenleving te ondersteunen neemt hand over voet toe. Voeg daarbij de groeiende verstedelijking, en het effect van modernisering op het Thaise wereldbeeld is niet te negeren. Daarmee is een groeiend segment van de Tai Joean geïdentificeerd dat onbereikt is met het evangelie: jonge volwassenen, vaak hoger opgeleid, modern, met veel prestatiedruk, want naast zichzelf moeten ze ook hun families en de samenleving als geheel ondersteunen. De vragen die ze hebben weten de meeste christenen niet goed te beantwoorden: "Wat voor rol speelt God en godsdienst in mijn streven om erin te slagen voldoende te verdienen?" Maar ze hebben ook het potentieel om een grote positieve invloed te hebben in Gods koninkrijk als ze begeleid worden om de kracht van Christus te erkennen in alle aspecten van het leven.



10 DAGEN VAN GEBED voor het Tai Joean volk

VERHINDERD OM TE HOREN | DAG 2

“Sorry, ik moet er vandoor! Mijn broer is net verongelukt!” En daarmee haastte een jonge vrouw met drie van haar vrienden zich uit de bijeenkomst. Het was een Kerst-outreach van een net nieuw opgestarte gemeente met werkende jonge volwassenen. Deze jonge vrouw werkte in een laboratorium voor medisch onderzoek, en was daarnaast net begonnen met het verbeteren van haar Engels aan een taalschool die de visie heeft om werkende Tai Joean jongeren voor Christus te bereiken door middel van Engelse les..! Voordat het telefoontje haar bereikte hadden de vrienden een geweldige tijd van eten en lachen, spelletjes en goede gesprekken. Het was hun eerste diepere contact met een groep christenen en met deze gemeente in het bijzonder. Maar net toen de het kerstverhaal zou beginnen kreeg ze het slechte nieuws over haar broer... En omdat ze met z'n vieren in een auto waren gekomen, misten alle vier de kans om het goede nieuws over Jezus die avond te horen.

BID

- **Bid** dat de geestelijke machten der duisternis worden lam gelegd in hun pogingen om de Tai Joean weg te houden van het horen en begrijpen van het goede nieuws over Jezus Christus.
- **Bid** voor Gods bescherming, wijsheid en creativiteit voor de gemeente, de taalschool en alle christenen die zich richten op werkende jonge volwassenen onder de Tai Joean.
- **Bid** voor open harten, want werkende jonge volwassenen worden snel te druk met werk, appen en ander vermaak.

10 DAGEN VAN GEBED

voor het Tai Joean volk

VRIENDSCHAPSDISCIPELSCHAP | DAG 3

“Weet je, momenteel heb ik het gevoel dat ik niet echt een geloof heb.” Mijn vriend en ik zaten aan tafel met twee heerlijke kopjes koffie tussen ons in. Mijn vriend is een jonge volwassen Tai Joean. De afgelopen maanden kwamen we regelmatig samen, meestal voor een koffie of een lunch, om over het leven te praten en om elkaar te helpen met het leren van elkaars taal. Geleidelijk aan kwam er meer openheid om over geloven te praten. Die dag had ik hem verteld hoe het kwam dat ik besloot om Jezus te volgen. De overgrote meerderheid van de Tai Joean is boeddhist, en de meesten hebben nog nooit het evangelie gehoord. Maar zijn antwoord verraste me niet. Veel van de jongere generaties worden meer werelds en minder toegewijd in hun boeddhistische geloof. Maar ik kom erachter dat, hoewel veel Thaise mensen niet erg serieus lijken in hun geloofsuitoefening, het heeft nog steeds een enorme invloed op hun gedrag en wereldbeeld.



BID

- **Bid** voor de jonge volwassenen zoals mijn vriend, die meer interesse krijgen in Jezus, maar mensen nodig hebben die met hun oplopen in het proces van Hem leren kennen en aannemen.

10 DAGEN VAN GEBED voor het Tai Joean volk

VOLKSBOEDDHISME | DAG 4

De voornaamste godsdienst van het Tai Joean volk kan het beste worden omschreven als Thais volksboeddhisme, met als basis animistische en brahmanistische praktijken onder een laag van klassiek boeddhisme. Simpel gezegd zijn de Tai Joean volksboeddhisten omdat het hun een heel praktische vorm van religie biedt met veel ruimte voor geesten en persoonlijke goden. Voor de Tai Joean heeft religie niet alleen te maken met het leven na de dood, maar vooral ook met de dagelijkse realiteit. Waar het hun vooral om gaat is dat het werkt en het gewenste resultaat geeft. Daarom is het van groot belang dat het evangelie niet alleen overgebracht wordt met woorden, maar ook wordt uitgeleefd en voorgeleefd als een toonbeeld van de macht van Jezus over al het leven. En daarom is de bewuste opbouw van relaties, overvloedige gastvrijheid en integer leven te midden en in verbinding met de Tai Joean zo belangrijk, en brengt hun stap voor stap dichterbij de erkenning dat Jezus de Heer over alles is. De uitnodiging voor een Tai Joean om te gaan bidden voor hun praktische dagelijkse noden is daarbij een krachtig instrument dat helpt hun harten voor te bereiden en hun persoonlijke ervaringen geeft van de realiteit van de macht van Christus.

BID

- Bid dat ogen geopend worden om te zien dat Jezus de Heer over alles is.
- Bid dat volgelingen de waarheid en liefde van Jezus met verve zullen uitleven.
- Bid dat zoeker de realiteit van Jezus' macht mogen ervaren in beantwoorde gebeden.

10 DAGEN VAN GEBED

voor het Tai Joean volk



BID

- **Bid** dat God openbaring geeft aan de Tai Joean dat Hij alles wat ze nodig hebben al gegeven heeft in Jezus Christus.
- **Bid** dat het licht van het evangelie de Tai Joean vanuit het domein van de duisternis over zal brengen naar het koninkrijk van de Zoon van het licht.

GOEDE WERKEN DOEN | DAG 5

Een van de eettentjes waar ik vaak kom wordt gerund door een vrouw van in de vijftig. Ze kwam een aantal maanden geleden naar de stad om te werken en besloot om een restaurantje te beginnen. Het was een eenzame en moeilijke start voor haar, en daardoor begon ze vaker naar de tempel te gaan, op zoek naar vrede, zegeningen en een beter leven. Maar het duurde niet lang en haar zaken begonnen goed te lopen en ze kreeg het te druk om nog vaak zelf naar de tempel te gaan. Om toch goed bezig te blijven besloot ze een “geldboompje” op haar toonbank te zetten waar klanten een bankbiljetje in kunnen steken om financieel bij te dragen aan een bepaalde tempel. Daarmee hoopte ze dat de zegeningen zouden blijven komen ook al kon ze niet meer zo vaak zelf naar de tempel. Op de vraag hoeveel geestelijke verdiensten ze uiteindelijk nodig heeft zei ze geen idee te hebben, maar dat ze voor de rest van haar leven goede werken zal moeten doen om op het beste te kunnen hopen.



BID

- **Bid** dat het Tai Joean volk de waarheid zullen zoeken en gevonden zullen worden door de hemelse Vader. In Matteüs 7:7 zegt Jezus: "Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opgedaan."
- **Bid** dat de Tai Joean volgelingen van Jezus hun burens vrijmoedig zullen vertellen dat ze kinderen van God zijn. "Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort." zegt Jezus in Matteüs 10:32.

10 DAGEN VAN GEBED voor het Tai Joean volk

VAN NON TOT CHRISTEN | DAG 6

Een van mijn vriendinnen is een 65 jaar oude Tai Joean vrouw met twee dochters en een zoon. Nadat haar kinderen het huis uit waren schoor ze haar haar af en werd ze een non in een tempel zodat ze een moeilijke familiesituatie kon ontvluchten. Twintig jaar bracht ze door in de tempel, in de hoop op verlossing. Ze nam dagelijks deel aan alle rituelen, totdat op een dag haar zoon werd gearresteerd die illegaal werkte in het buitenland. Ze was erg teleurgesteld in de vrucht van haar geestelijke inspanningen: twintig jaar goede werken, maar waarom geen zegen op haar kind? Ze besloot het tempelleven vaarwel te zeggen en terug te keren naar de maatschappij. Ze ging haar uit het buitenland uitgewezen zoon door een moeilijke tijd heen helpen. Toen het beter ging met haar zoon en hij nieuw werk had gevonden, verhuisde ze terug naar haar geboorteplaats om te gaan werken als masseuse. De eigenaar van de winkel voor landbouwbestrijdingsmiddelen ernaast was een christen. Mijn vriendin vond hem opmerkelijk vriendelijk, anders dan alle anderen in het dorp. Hij nodigde haar uit om eens mee naar zijn gemeente te komen. Toen ze daar het evangelie hoorde, besloot ze om Jezus te volgen. Ze wist meteen dat ze het ware leven had gevonden en daarmee de weg van verlossing.

Wij denken vaak dat monniken en nonnen moeilijk te bereiken zijn, maar God gebruikt iedere ervaring en ontmoeting om mensen tot Hem te brengen.

10 DAGEN VAN GEBED

voor het Tai Joean volk



BID

- Bid dat plaatselijke gelovigen blijven volharden in hun getuigenis.
- Bid dat plaatselijke gelovigen de wijsheid ontvangen om te weten hoe ze hun ouders moeten eren als die ouders nog niet in Jezus geloven.
- Bid dat de waarheid van Gods goedheid en almacht meer ten volle begrepen wordt door de gelovigen, maar ook door hun familie en vrienden.

GEESTENDOKTER TEGEN GOD | DAG 7

“Ik vind het zo moeilijk om manieren te vinden om mijn moeder eer te bewijzen als ze erop staat om voor mij naar een geestendokter te gaan. Ik vertel haar telkens weer dat Jezus de hoogste God is en dat Hij nu voor me zorgt, en dat ze dus niet in mijn plaats naar de geestendokter hoeft te gaan. Maar elke keer als er een probleem opduikt in mijn leven, dan gaat ze weer! De laatste keer stuurde de geestendokter een geest naar me toe om me te helpen, helemaal over de bergen en de vele provincies die ons scheiden. Toen de geest terugkeerde, ontvingen ze het rapport dat er niets was dat hij kon doen, maar dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over mij, omdat hij zag dat mijn huis en tuin omringd was door een licht, en dat we onder de bescherming waren van een heel machtige goede Geest..! En dat blijf ik mijn moeder vertellen: dat Jezus nu voor me zorgt. Maar ze wil me nog steeds graag helpen, en dat doet ze op de enige manier die ze kent, door naar die geestendokter te gaan. Dat maakt het zo moeilijk voor mij om een goede dochter te zijn en haar te eren.”

10 DAGEN VAN GEBED voor het Tai Joean volk

MAATSCHAPPELIJK ONRECHT | DAG 8

"Maar 80 cent per shirt!? Je krijgt minder dan een euro per shirt!?" Riep ik geschokt uit. "Ja, niet gek toch?" zei mijn vriendin tevreden. "Veel beter dan de € 0.75 die ik meestal krijg, en het is zelfs iets minder werk." "Hoe lang doe je over het naaien?" vroeg ik verder. "Ongeveer een uur, als het een kraag, manchetten en een borstzak heeft." Ik was even sprakeloos, tot ik zwakjes zei dat dat nog minder was dan het minimum loon in de plaatselijke fabriek. "Hoe duur wordt zo'n shirt verkocht?" wilde ik weten, me afvragend hoeveel de winstmarge zou zijn. "Ze gaan voor ruim 15 euro" zei mijn vriendin. "Maar jij krijgt daar maar een fractie van, en je doet bijna al het werk!" riep ik boos uit. "Ja, weet ik" zei mijn vriendin gelaten. "Kan je niet meer vragen?" ging ik verder, hopen op een uitkomst, "je bent per slot een professionele naaister die altijd veel werk krijgt aangeboden". "Nee, dan vinden ze gewoon iemand anders die het voor nog minder doet" zei ze. "En ik heb dit werk echt nodig om mijn maandelijkse lasten te kunnen betalen."

De arbeidersklasse in Thailand leeft vaak van dag tot dag, in de strijd om voldoende geld te verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien, en over het algemeen hebben ze niet veel in te brengen in de economische realiteit van de plaatselijke industrie.



BID

- **Bid** voor gerechtigheid in alle lagen van de samenleving, en vooral in de onderlaag.
- **Bid** voor creatieve oplossingen voor degenen die in de dagelijkse strijd leven van daadwerkelijke armoede.
- **Bid** dat de hoop en transformatie van Jezus mensen in alle lagen van de samenleving zal bereiken.

10 DAGEN VAN GEBED

voor het Tai Joean volk

GEWONDE MANNEN | DAG 9

“Mijn moeder is in het laatste stadium van haar kanker en ze is heel bang.”

“Mijn vader is overleden in een auto-ongeluk toen ik klein was.”

“Mijn broer is overleden aan een overdosis.”

Het was de eerste ontmoeting tussen een Tai Joean man en een zending die nieuw was in Noord-Thailand. En toch deelde deze man heel persoonlijke informatie over zijn familie die wij misschien niet zo snel ter tafel zouden brengen, vooral niet als je net kennis maakt. De zending vroeg naderhand aan de teamleider of deze openheid normaal is voor de Tai Joean cultuur. De uitleg kwam: “Veel Tai Joean mannen zijn heel eenzaam, hebben niemand met wie ze vertrouwelijk kunnen praten. Daarom drinken ze graag, dan kan alles naar boven komen. Fijn dat hij zich veilig genoeg voelde om met je te delen..!” Vanwege de nog beperkte taalvaardigheid van de nieuwe zending kon hij nog niet vrijuit over de vrede van Jezus delen, en de hoop op de opstanding. Hij vond het zo jammer dat hij nog niet kon bidden met deze man die zo openlijk zijn hart deelde.

BID

- **Bid** dat de Tai Joean mannen niet naar de drank hoeven te grijpen om hun hart te delen.
- **Bid** dat de Tai Joean mannen de God ontdekken die niet alleen hun harten heeft geschapen maar ze ook kent en begrijpt.
- **Bid** voor de zendingen, dat ze wijsheid en de woorden zullen hebben om de troost en vrede van Christus te delen met de vele gewonde en belaste Tai Joean.

10 DAGEN VAN GEBED voor het Tai Joean volk



BID

- Bid God dat hij de blindheid wegneemt die de ogen en harten van het Tai Joean volk bedekt.
- Bid dat als de Tai Joean het licht van het evangelie in de levens van christenen zien, dat het in hun hart mag schijnen en dat ze zullen weten dat dit de waarheid is.
- Bid dat het valse gevoel van stabiliteit dat de Tai Joean hebben hun niet weerhoudt om Jezus te leren kennen.

DE LOKROEP VAN GEMAK | DAG 10

Of je nou praat met andere zendelingen, met andere minderheden die te midden van de Tai Joean wonen, of zelfs met de Tai Joean zelf, er is een algemene overeenstemming dat het realiseren van een volwassen christelijke Tai Joean gemeenschap te moeilijk schijnt, onmogelijk wellicht. Rondom de Tai Joean zijn vele verschillende “bergstam” minderheden, waarvan een aantal met een groot deel christenen, maar hun maatschappelijke situatie is heel anders. Van buitenaf gezien lijken de Tai Joean het heel goed te hebben, ze hebben mooie huizen, auto's, kinderen, en lijken tevreden met hun leven. Maar misschien vanwege (of juist ondanks?) deze stabiliteit, lijkt er een solide, hoge barrière te zijn die ze verhindert om tot Jezus te komen. Waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol: culture, maatschappelijke en geestelijke. De obstakels zijn heel reëel, en alleen door gebed zullen we God deze obstakels zien wegnemen.

VERDER BIDDEN

10 DAGEN VAN GEBED

voor het Tai Joean volk

Bedankt voor je trouwe gebed voor het Tai Joean volk de afgelopen 10 dagen. Als je regelmatig voor de Tai Joean wilt blijven bidden, sluit je dan aan bij de "Getrouwen" gebedsgroep. Als je je aanmeldt, dan ontvang je wekelijkse gebedspunten voor de Tai Joean -- helaas momenteel nog niet in het Nederlands... Je kunt kiezen tussen Engels en Chinees..! (En als je wilt meehelpen met de wekelijkse vertaling van de Tai Joean gebedsbrief in het Nederlands, laat het ons graag weten!) Ook als je feedback wilt geven of ideeën hebt hoe het de volgende keer nog beter kan, laat van je horen..!

taiyuan@godat.work

